

ROFFELTJE

Directie

Als ze als kind

Als ze als kind niet altijd zo stil had hoeven zijn
Had ze vandaag misschien het hoogste lied gezongen
Als ze als kind niet altijd zo alleen had hoeven zijn
Had ze vandaag misschien al lang iemand gevonden.

Als ze als kind niet altijd zo bang had hoeven zijn
Had ze vandaag misschien van iemand durven houden
Als ze als kind niet altijd zo'n puinhoop had gezien
Had ze vandaag misschien kastelen kunnen bouwen

Als ze als kind de warmte van de zomer had gekend
Was ze die warmte in haar winter nooit verloren
Als ze als kind de warmte van een nest had gekend
Had het haar hele leven lang niet zo gevoren

Als ze als kind niet zo oud had hoeven zijn
Had ze vandaag nog een kinderlied gezongen
Als ze als kind gewoon een kind had kunnen zijn
Was ze vandaag als een kind opnieuw begonnen

Liselore Gerritsen (uit: oktoberkind, 1984)

Bovenstaand gedicht sprak me aan in het kader van het bezoek van de vertrouwenspersonen van de school aan de groepen. Wij willen de kinderen leren voor zichzelf op te komen, maar sommige kinderen hebben met een situatie te maken, waarin dat niet mogelijk is. Wij leren kinderen, dat ze in bepaalde gevallen 'nee' moeten zeggen. Maar voor sommige kinderen is de situatie, waarin ze zijn beland zo gewoon, dat ze dat niet doen. Dingen, die in de kindertijd gebeuren, hebben een grote impact op de rest van het leven. Daarom geven we ook aandacht aan het instituut 'Kindertelefoon', omdat de kinderen hun verhaal kwijt moeten kunnen, dat ze de overtuiging krijgen, dat ze geholpen (kunnen) worden.



Voor de Koningin Julianaschool is dit een onderdeel van onze opdracht: "Uw kind moet tot zijn of haar recht komen". Dat kan alleen, wanneer de school een plaats is waar veiligheid en geborgenheid heerst. Daar werken we, in samenwerking met u, hard voor.

Samen naar de Film

Vrijdag is het zover! Dan gaat de filmzaal open. Inmiddels zijn er al meer dan 250!! kaartjes gereserveerd. Mocht je nog geen kaartje gereserveerd hebben, het kan nog. Maar doe het wel snel. Mail naar familyfactory@koninginjuliana.nl.

- 16:00 uur Casper en Emma
- 16:00 uur Planes 2 redden en blussen
- 18:30 uur Hoe tem je een draak 2
- 18:30 uur Koemba
- 18:30 uur Mees Kees op kamp
- 20:30 uur Briefgeheim
- 20:30 uur Zookeeper



Het wordt vast een fantastisch leuke avond.

Groet, namens de OC en de Family Factory

Jongerenwerk Ermelo

Jongerenwerk Ermelo organiseert Kids Club, een leuke middag voor kinderen!

Uit verschillende activiteiten welke georganiseerd worden door het jongerenwerk is gebleken dat er vraag is naar een kindermiddag voor kinderen onder de 12 jaar. Vanaf heden organiseert het jongerenwerk elke woensdagmiddag een middag speciaal voor kinderen! Tijdens deze middag kunnen kinderen elkaar ontmoeten en met elkaar afspreken. Elke week wordt er een leuke, creatieve en actieve activiteit georganiseerd. Wees allemaal welkom voor een gezellige middag! Kijk ook voor meer activiteiten binnen het jongerenwerk op Facebook onder: jongerenwerkermelo.

Kids Club wordt georganiseerd in jongerencentrum Plaza. De kindermiddag is elke woensdagmiddag van 14.00 uur – 16.00 uur, met uitzondering van feestdagen. De kindermiddag is voor kinderen uit groep 6 t/m 8 van het basisonderwijs. Elke week wordt er een activiteit georganiseerd. Tijdens Kids Club is er altijd professionele begeleiding aanwezig.

Raadhuisplein 8-10
3851 NT, Ermelo

- t. 0341-561831 (Doorkiesnummer Jongerenwerk)
0341-560268 (Algemeen)
- e. plaza@stichtingpinel.nl
- w. www.stichtingpinel.nl (Portal)
www.plazaermelo.nl

Pleinproject op de Julianaschool op NL DOET.

Op de Kon. Julianaschool gaan we het schoolplein op pimpen. We willen het kleine fietsenhok aan de binnenkant schilderen. Het huisje bij de glijbaan krijgt een kleurtje. De muurtekening van het grote fietsenhok moet schoon gemaakt worden.

We willen een duidelijke afscheiding maken voor het schoolplein. Dat doen we door middel van paaltjes.

De kinderen krijgen een paaltje. Deze mogen ze thuis schilderen. De mooie gekleurde paaltjes worden op NL DOET in de grond gezet.

Je ziet het.... er is genoeg te doen!

NL DOET: vrijdag 20 maart

Komt u ook helpen??

Belangrijke data

24 januari	Filmavond
29 januari	Studiedag team
2 februari	Open avond
4 februari	Open ochtend
18 februari	afsluiting project (18.30 – 19.30 uur)
19 februari	afsluiting project - continuurooster tot 14.00 uur
2-6 februari	Stroopwafelactie
20-21 maart	NL-Doet

Project “De Middeleeuwen”

Woensdag 11 februari start ons schoolproject met het onderwerp “De Middeleeuwen”. We openen het project met een toneelstuk voor alle groepen en we zingen het Juliana Middeleeuwenlied.

Het project loopt van 11 februari tot en met donderdag 19 februari.

In deze projectweek kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen.

Te denken valt aan: ridders en jonkvrouwen, kastelen, kruistochten, Vikingen, kloosters, hoe leefden de mensen, welke spelletjes speelden de kinderen, wat aten ze, hoe zag hun kleding er uit, enz. enz.

We zijn nog in contact met mensen van kasteel Cannenburgh en proberen voor elke groep een bezoek met rondleiding te regelen. Als dit doorgaat hebben we mensen nodig, die de kinderen naar Waassen kunnen rijden. U ontvangt te zijner tijd dan nog een oproep.

Woensdagavond 18 februari van 18.30 uur tot 19.30 uur bent u van harte welkom om, samen met uw kind(eren), het Julianakasteel te bezoeken! Deze avond kunt u alle kasteelkamers bezoeken en bekijken wat er door de kinderen is gemaakt. De kinderen mogen verkleed komen en u zult zich voor korte tijd in de Middeleeuwen wanen!

Donderdag 19 februari sluiten we de projectweek af met een Middeleeuwse maaltijd.

We hebben deze dag doorlopende schooltijden. De kinderen gaan dus van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school! Het zou leuk zijn, als de kinderen ook deze dag verkleed naar school komen!

We verheugen ons nu al op een heel gezellige middag!

Het Juliana Middeleeuwenlied (op wijs van: "Komt vrienden in het ronde")

Komt Juliana leerlingen
wij starten ons project
We reizen 1000 jaren t`rug
dus hou je maar gedekt
De Middeleeuwen zijn ons doel
is dat niet een spannend gevoel?

refrein:

Ontdekt' op jouw manier
Het leven van die tijd is 'n mooi
en uitdagend avontuur
Ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju.

Kastelen stonden het en der
de ridders vochten vaak
De vijand was de naaste buur
maar soms ook wel een draak
Een kruistocht duurde jaren lang
maar ridders waren echt niet bang

refrein: Ontdekt ` op jouw manier

De minstreel of de troubadour
zij zongen op het feest
Zij reisden alle landen door
en wisten zo het meest
Van liefde, oorlog en de pest
het varken werd goed vetgemest

refrein: Ontdekt ` op jouw manier

Komt Juliana leerlingen
Het is de hoogste tijd
om dingen te beleven
we krijgen echt geen spijt
Een kruistocht in je spijkerbroek
of bij kastelen op bezoek

refrein: Ontdekt ` op jouw manier