

ROFFELTJE

Welkom

Waar mensen voor je openstaan,
de deur wijd open gooien,
naar je vragen,
naar je luisteren,
willen weten wie je bent,
daar voel je je welkom.

Waar mensen respect hebben
voor jou en je mening,
je niet uitlachen,
maar accepteren,
je waarderen zoals je bent,
daar voel je je welkom.

Waar mensen je troosten
als je verdriet hebt,
zomaar begrijpen,
zomaar weten
hoe je eraan toe bent,
daar voel je je welkom.

Waar mensen in je geloven
en op je rekenen,
je zien zitten,
op je bouwen,
je hun zorgen toevertrouwen,
daar voel je je welkom.

Waar mensen zó met je omgaan,
daar voel je je eigenlijk
meer dan welkom:
daar voel je je thuis.

(Greet Brokerhof--van der Waa)

Directie

Regelmatig komen er nieuwe kinderen op school. Soms ook kinderen, die niet in onze wijk wonen of kinderen, waarvan de ouders in eerste instantie van plan waren hun kind naar een andere school te sturen, etc. We vinden het fijn, wanneer u als ouder(s) vertrouwen in onze manier van aanpak heeft. We vinden het prettig, wanneer u dat aan anderen vertelt. De Koningin Julianaschool is namelijk een goede school, waar kinderen centraal staan en waar het motto is, dat die kinderen "tot hun recht moeten komen". Daar werken we keihard voor en we zijn er trots op.

Ik merk, dat steeds meer ouders zich bij ons 'thuis' voelen. Ik hoop dat nieuwe ouders zich om te beginnen bij ons in elk geval welkom voelen.

Wanneer we de krant openslaan of de televisie aanzetten, gaat het deze weken over vluchtelingen. Schrijvende verhalen en beelden komen bij ons binnen. Mensen die huis en haard hebben verlaten. Die de omgeving, waar ze zijn opgegroeid, de omgeving waar ze zich ondanks alles thuis voelden, waar ze vertrouwd waren vaarwel hebben gezegd. Ze hebben alles achtergelaten omdat die omgeving niet meer veilig is, omdat je niet mag zeggen wat je wilt zeggen, omdat je niet mag geloven

wat je wil geloven, omdat er geen werk is, kortom omdat ze zich er niet meer thuis voelden. Zijn ze bij ons wel welkom?!!

Ook in Ermelo wonen vluchtelingen, met en zonder status. Wanneer ze een status hebben, mogen ze onderwijs volgen en werk zoeken. De Koningin Julianaschool heeft deze week drie leerlingen uit Eritrea ingeschreven. De moeder en de kinderen mogen eindelijk weer bij hun man en vader zijn, die hier al een tijd alleen woont. Wij willen ze helpen zich thuis te voelen in een maatschappij met een compleet andere cultuur, met een compleet andere taal, die ze nog niet begrijpen of verstaan. Op de Koningin Julianaschool zijn ze welkom.

Hielke Sybesma

Uitnodiging Ouderavond

Op donderdag 8 oktober a.s. om 20.00 uur vindt de (jaarlijkse) ouderavond plaats. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd.

Op deze avond stellen de Family Factory, de Medezeggenschap Raad en de Ouder Commissie zich aan u voor. Ook presenteert de Ouder Commissie zijn begroting en (eventuele) nieuwe leden.

Na de pauze krijgt u informatie over onze kanjertraining. Wist u dat wij al drie jaar een zogenoemde "Kanjerschool" zijn? En daar zijn wij trots op.

Al onze leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen.

Maar wat is de kanjertraining nu eigenlijk? U krijgt op daarover op de Ouderavond uitgebreid informatie.



Noteert u de datum van de ouderavond alvast in uw agenda?

Natuur-Rugzak-Excursie - Ouder/kind-activiteit

Op vrijdagavond 2 oktober organiseert de Family Factory in samenwerking met Reintje de Vos een Natuur-Rugzak-Excursie. Tijdens deze educatieve activiteit voor kinderen en hun ouders gaan we op pad de natuur in. We gaan onder andere op zoek naar sporen, insecten en paddenstoelen. En wie weet komen we nog wel een echt wild zijn of een ree tegen, het kan maar zo, je weet het nooit. Buiten in de natuur zijn is altijd weer een beleving die al onze zintuigen en creativiteit weer prikkelt... Dus kom en gaan jullie ook mee?

We verzamelen om 17:30 uur bij de Windkanter (bij camping de Kriemelberg). De avond duurt tot 20:00 uur. De kosten zijn 8 euro per koppel (ouder/kind). Leeftijd: kinderen vanaf groep 4. Opgeven via het mailadres familyfactory@koninginjuliana.nl



Schoolfotograaf

U heeft gelezen dat volgende week de schoolfotograaf weer komt. Op dinsdag- en donderdagmiddag vanaf 15.15 uur bent u weer welkom met uw kinderen die niet meer, of nog niet, op de Julianaschool zitten, om hen met broertjes en zusjes te laten fotograferen. Als u niet in de gelegenheid bent om op die momenten te komen of u wilt voorkomen dat u in de rij komt te staan, dan is het ook dit jaar weer mogelijk om met Harro een afspraak te maken. U mag uw kinderen dan op de dinsdag in de herfstvakantie laten fotograferen in de studio. U kunt een afspraak maken via harro@harrobannink.nl. Het tijdstip dat u dan krijgt, staat voor u vast; geen wachttijd! Van harte welkom!

Stagiaires

Ook dit jaar hebben we een aantal stagiaires, 5 studenten van de CHE. Harro Bannink heeft ze op de foto gezet zodat u ook een gezicht bij de namen heeft.



34^e UNICEF Loop

Zaterdag 26 september 2015

Nog ruim een week....en dan is het zover.

Heel wat kinderen hebben zich opgegeven om mee te lopen of hebben sponsors gezocht.

Als school starten we om 10 uur vanuit camping 'In de Rimboe' Schoolweg 125, Ermelo.



Je kunt natuurlijk ook individueel lopen of mountainbiken.

Het startbureau is geopend van 10.00-15.00 uur.

Willen de kinderen die sponsors hebben gezocht hun **sponsorkaart en envelop** meenemen naar de start? Dan kunnen we gelijk uitrekenen hoeveel jij hebt opgehaald en weet de organisatie aan het eind van de middag wat de opbrengst voor Unicef is.

We hopen op een gezellige dag !



Kledingbeurs

Op woensdagochtend **14 oktober** houden we de najaarskledingbeurs. Het wordt dus weer tijd om de kledingkasten op te ruimen. Hebben jullie nog nette kleding over die nog wel een ronde meekunnen? Heel graag ontvangen we deze kleding om op de kledingbeurs te verkopen. Tot 12 oktober kan de kleding ingeleverd worden op het podium in de aula. De opbrengst van de kledingbeurs is bestemd voor school. Voor niet verkochte kleding wordt een goede bestemming gezocht.



Wie bidt er mee?

Al bijna vanaf het begin van de Julianaschool komen ouders bij elkaar om voor de school, de juffen, meesters en leerlingen te bidden. Dit doen we omdat we ervaren dat gebed kracht heeft. We willen zo laten zien dat we betrokken zijn om de school. Soms laten we dat ook heel concreet zien door iets tastbaars. Door bijvoorbeeld een bedankje aan alle leraren aan het eind van het schooljaar of een taart tijdens een studiedag. In 2015 willen we als gebedskring weer maandelijks bij elkaar komen. We starten het seizoen op woensdag 23 september. We beginnen om half negen met een kopje koffie of thee en sluiten om kwart voor tien af. Tijdens de bijeenkomst zingen we ook enkele liederen.



De **gebedskring** is een open kring. Iedereen die mee wil bidden is hartelijk welkom. Gewoon meeluisteren is ook waardevol, als u tegen bidden opziet.

De gebedskring vindt plaats bij Wytske Brouwer, Tuinfluiterstraat 39.

U mag mij aanspreken, bellen -419549- of mailen jokedevriesnap@solcon.nl om u op te geven voor de gebedskring en als u een vraag heeft.

Van harte welkom,

Joke - moeder van Florian in groep 6 -

Belangrijke data

Datum	Activiteit
21 september	19.30 uur MR-vergadering
22 t/m 24 september	Fotograaf op school
24 september	Fietsenkeuring
26 september	Unicefloop
28 september	Inloopspreekuur SMW/GGD
30 september	VPCO studiedag. Alle kinderen vrij
1 oktober	Manifestatie Cultuurkust groep 1 t/m 8 Roffel 3

